

Medverkande författare

MAJSA ALLELIN är doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hon har tidigare varit forskningsassistent i projektet Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer (KAIROS). Bland Allelins publikationer finns antologibidragen ”Ungdomars villkor i staden” i Åke Magnusson och Anders Nilsson (red.), *Vart är du på väg, älskade stad? 14 profiler om Göteborgs framtid* (2014) och ”Individualisering och konkurrens på den svenska utbildningsmarknaden ur ett elev- och förortsperspektiv” i Lina Stenberg (red.), *Skolan ut ur krisen. En forskarantologi om framtidens utbildningspolitik* (2014). Hennes forskningsområden berör främst ungdomar, staden, skolan och segregationen.

SYLWIA KOZIEL är lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola. Till hennes forskningsintressen hör frågor om föräldrastöd och brukarperspektiv, för tillfället med fokus på barnperspektivet. Hon disputerade vid Dortmunds universitet 2011 på avhandlingen *Lern- und Bildungsthematiken beim Übergang zur Elternschaft. Ein Beitrag zur sozialpädagogischen AdressatInnenforschung im Kontext von Familienbildung*.

URBAN LUNDBERG, docent i historia, är verksam vid Stockholms universitet. Han disputerade 2003 med en avhandling om 1994 års pensionsreform (*Juvelen i kronan. Socialdemokraterna och den allmänna pensionen*) och har därefter publicerat en rad arbeten kring skilda teman, från komparativ välfärdspolitik och nordisk socialdemokrati till allmän svensk historia, bland annat *Sveriges historia. 1920–1965* (2012, tillsammans med Yvonne Hirdman och Jenny Björkman). För närvarande forskar han om biståndspolitikens historia.

BO ROTHSTEIN är från och med januari 2016 professor i statsvetenskap vid Oxford University, verksam vid Blavatnik School of Government samt vid Nuffield College. Han var tidigare professor vid Göteborgs universitet där han var huvudansvarig för forskningsprogrammet Quality of Government Institute (QoG). Hans senaste bok är *Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik* (2015, tillsammans med Christina Garsten och Stefan Svallfors). Bland hans många övriga publikationer kan särskilt nämnas *The Quality of Government. Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective* (2011), *Social Traps and the Problem of Trust* (2005) och de tre inflytelserika arbetena om den moderna staten: *Den socialdemokratiska staten. Reformen och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik* (2 uppl. 2010), *Den korporativa staten. Intresseorganisationer och statsförvaltning i svensk politik* (1992) och *Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik* (3 uppl. 2010).

NAZEM TAHVILZADEH disputerade i offentlig förvaltning 2011 på avhandlingen *Representativ byråkrati. En studie om ledande kommunala minoritetsadministratörers företräderskap*. Han är forskare vid avdelningen för urbana och regionala studier, Institutionen för samhällsplanering och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan samt vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Han är också knuten till REMESO, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, vid Linköpings universitet.

ERIC M. USLANER är professor i statsvetenskap vid University of Maryland. Hans forskning handlar om förtroende och korruption. I hans senaste bok, *Segregation and Mistrust. Diversity, Isolation, and Social Cohesion* (2012), argumenterar han emot föreställningen att mångfald i samhället skulle orsaka lägre förtroendenivåer. I stället är det segregation som skapar låga nivåer av socialt förtroende. Bland tidigare arbeten kan nämnas *Corruption, Inequality, and the Rule of Law. The Bulging Pocket Makes the Easy Life* (2008) och *The Moral Foundations of Trust* (2002).

VALFRI VÄLFÄRD

*Ett medborgarperspektiv
på den svenska välfärdsstaten*

VALFRIHET är ett djupt ideologiskt begrepp. Valfrihet i välfärden synliggör som få andra frågor en spricka rakt igenom den svenska politiska scenen: det ses som en väg till ökat inflytande för varje medborgare eller som ett recept på ökad ojämlikhet.

Hur ter sig valfriheten i praktiken för dem som väljer gymnasieskola, hemtjänst eller missbruksvård? Hur uppfattar de möjligheten att välja eller att låta bli, att välja utförare av en tjänst, att välja innehåll och att välja om när det blir fel?

Kunskapen boken förmedlar om den nya välfärden kan ge den stundtals hårda debatten innehåll och viktiga nyanser.

Johan Vamstad

»Läs mer om boken på www.arkiv.nu«

Moderna klassiker

Ferdinand de Saussure

Kurs i allmän lingvistik

Arkiv förlag

Ferdinand de Saussures *Kurs i allmän lingvistik* är en av 1900-talets mest inflytelserika vetenskapliga böcker. Saussure betraktas allmänt som en av grundarna till dagens lingvistik, samtidigt har *Kurs i allmän lingvistik* fått ett enormt inflytande också långt utöver sitt ämnesområde. Den lade grunden för hela den strukturalistiska strömningen, som format så mycket av vår moderna vetenskap. Litteraturvetare som Roland Barthes, psykoanalytiker som Jacques Lacan, och inte minst antropologen Claude Lévi-Strauss påverkades starkt av Saussures arbete.

Översättning Anders Löfqvist
Arkiv förlag 2015, 280 sidor

»Läs mer om boken på www.arkiv.nu«